

Zeki KILINÇ

Şahitlerin Dilinden  
**ŞEHİTLER**



Meneviş Yayınları: 115

**ŞAHİTLERİN DİLİNDEN ŞEHİTLER**

Zeki KILINÇ

© FCR Yayın Reklam Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.  
(Sertifika No: 13178)

Kapak ve Mizanpaj  
FCR

Baskı ve Cilt  
ANKARA ÖZGÜR WEB OFSET  
MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Ostim OSB Mh. 1250 Cd. No: 24 Yenimahalle/ANKARA  
Tel: 0312.385 70 77 (Sertifika no: 34333)

1. Baskı: Haziran 2020

ISBN  
978-9944-785-96-9

**FCR YAYIN REKLAM BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
Hacı Bayram Mh. Boyacılar Sk. No:14/1 Ulus-Altındağ/ANKARA  
Tel: (0 312) 310 08 60 - Fax: (0 312) 311 47 89  
web: www.menevis.net • e-mail: menevis@fcr.com.tr

Zeki KILINÇ

Şahitlerin Dilinden  
**ŞEHİTLER**

ANKARA 2020





## Zeki Kılınç

*Vatan, Millet ve Bayrak İçin Yaşanan  
Bir Ömrün Hikayesi*

1964 yılında Gaziantep'te doğdum. Babam, şapka terzisi bir küçük esnaftı. 6 erkek 5 kız çocuğu olarak toplam 11 kardeş idik. İlk, orta ve liseyi memleketimde okudum. 1970-1975 yıllarında Gaziantep - Düztepe 25 Aralık İlkokulu'nda okurken çok iyi hatırlıyorum, okuldan eve geldiğimde yemek olmadığından mideme bir şeyler girsin diye çoğu zaman bulguru kuru kuru ağzımda ıslatıp yediğim günler çok oldu, ya da buğday satın alıp mahallemizdeki değirmende öğütülen un ile annemin yaptığı yufka ekmek içerisine biraz salça sürüp üzerine kuru nane ile dürüm yaptığımda da keyfime diyecek yoktu.

O zamanlar sadece biz değil çevremizdeki insanlar da hep yokluk içerisinde idi. Akşamları evimizde bir defa tencere

kaynadığında kendimizi şanslı sayardık. Bazı sabah kahvaltısında sokakta satılan sütçü amcadan 1 litre süt alıp içine su katıp çoğaltarak aile fertlerine bir çay bardağı süt ve yanında birkaç tane zeytin olduğunda, her zeytin tanesini ekmek ile katık yaparak yerken 2 veya 3 defa ısırduğımı da çok iyi hatırlıyorum. İmkansızlıklar içinde bir aileydik. İlkokuldan itibaren 15 tatil zamanlarında bile boş durmayıp bir yerlerde lokanta, çay ocağı, kahvehanede çaycılık, bir defasında da iş bulamadığımdan lokanta da bulaşıkçılık yaptığımı ve sokaklarda ara sıra simit sattığımı da burada söylemek isterim.

1977-1980 yıllarında sağ-sol kavgaları nedeniyle okullar bile sağcı ve solcu olarak ayrılmıştı. Bizim evimize yakın olduğundan dolayı mecburen gittiğim okul sol görüşlü idi. Ders işlerken bir anda bazı militan öğrenciler gelir, sınıflarda öğretmenler olduğu halde ders işlerken sınıfı basar, öğretmeni hiç dikkate almadan okul bahçesine toplanılmasını ister ve bu isteklere okul yönetimi ve bizler harfiyen uymak zorunda kalırdık. Böylelikle boykotlar başlar, sokak ve caddelerde bir müddet bağırıp çağırınların arkasında yürüdükten sonra dağılmamıza izin verilirdi.

Öyle ki hemen her gün sağcı veya solcu bir ölüm olayı olur ve bu bahane ile eğitim ve öğretim engellenirdi. Bizleri o gerekçelerle protesto için zorunlu olarak sokaklara dökerlerdi, bazen okul içerisinde bile silah sesleri yankılanırdı, hatta bir defasında okul müdür yardımcısı olan hocamızı tepki gösterdiğinden yolda giderken kasıtlı olarak ayaklarından vurmuşlardı. Bazen ders işleyebilmek ve dış müdahalelerden korunmak için okul bahçesinde güvenlik güçlerince tedbir aldırılırdı.

Bir defasında bir grup öğrenci ile birlikte beni de isteksiz olarak bir ofise götürdüler, bizi orada sol görüşlü militan olarak yetiştirmeye çalıştılar, Stalin, Lenin ve Mao'nun yaz-

dığı kitapları zorla okumamızı istediler ve gruplara ayırarak bizlere ders verdiler. Fakat içimdeki vatan, millet aşkı onların telkinlerinden çok daha güçlüydü, bu sayede onların görüşlerine asla tabi olmadım. Ancak tehditlerden dolayı bir süre okula gidemeyip ara vermek zorunda kaldım.

12 Eylül 1980 tarihinde bir sabah kalktığımızda darbe olduğunu öğrendim. Lise birinci sınıf öğrencisiydim. Darbeci askerler hakimiyetleri altına aldıkları Polis Teşkilatı ile birlikte mahallelerde sokak sokak tüm evleri aramaya başladılar. Bir gün uykuda iken, sabaha karşı evimize gelen askerler ve polisler çevreyi kuşatmışlardı, evimizin ana giriş kapısını annem açtığında içeriye giren askerler evin odalarında bulunan aynalı ahşap kaplamaları dahi bir bir sökerek evi darmadağın bir hale soktular ve hatıra olarak dedemden babama kalan Fransız üçlüsü olarak tabir edilen bir tüfek sebebiyle babamı alıp götürürken “Evimizde herhangi bir zarar ve ziyan yapılmamıştır” şeklindeki tutanağı da anne ve babama zorla imzalattılar.

Babamın 45 gün boyunca nerede olduğunu öğrenemedik. Bir gün bir askeri birliğin yer altı sığınağında olduğunu öğrendik. Beni babamla görüştürmeden sadece giydiği eşyalarını naylon poşet içerisinde bana teslim ettiler. Eşyaları alıp eve getirdim, annem poşet içerisindeki kıyafetleri yıkamak için kaynayan suya koyduğunda pireler ve bitler su üzerini kaplamıştı.

Babamın cezaevine atılmasıyla birlikte ailenin büyük oğlu olarak evin geçimini sağlamak için lise birinci sınıfta okurken okulumu terk etmek durumunda kaldım. İki yıla yakın babam cezaevinde yattı ve ben evin geçimini tamamen sırtladığımdan bu sürelerde restoranlarda işçi olarak çalıştım. Babamın cezaevinde yattığı sıralar en küçük kardeşimin beni baba olarak bilmesine ve o şekilde tanıyıp seslenmesine de diyecek bir şey bulamıyorum.

1984-1985 yıllarında Amasya ve sonrasında Kıbrıs'ta vatani görevime başladım. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı olan Korgeneral S. Akıncı'nın emir postası olarak on sekiz ay askerliğimi yaptım. 1987 yılında Emniyet Teşkilatı sınavını kazandım. Trabzon polis okulunda 6 ay eğitim sonrası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Irmak Polis Karakolu'nda göreve başladım. Yine Samsun vali koruması olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra, 1989 yılında eşim Meltem ile evlendim. 17 Haziran 1990 tarihinde babalar gününde şu an şehit olan yavrum Muhammet Oğuz'um doğdu.

1995 yılında Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan o tarihlerde İstanbul Belediye Başkanı iken hac yolculuğunda uçakta onunla tanıştım ve elini sıkma şerefine nail oldum.

1995-1999 yılları arasında Diyarbakır Asayiş Şubesi'nde görev yaptım. 1999-2007 yılları arasında Hatay kadrosunda görev yaptım. Orada 4 yıl üst üste yılın en başarılı memuru olarak ödüllendirildim.

2007 yılında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandım. 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatı'nda çok kimsenin hayal ettiği ancak başaramadığı Emniyet Sen sendikasının kuruluşunda bulundum.

Teşkilatımız içerisinde tehlikeli bir şekilde oluşan cemaat yapılanmasına ve paralel yapıya karşı dik duruşuyla karşı gelen, Türkiye'nin çeşitli illerinden bir avuç meslektaşım ile birlikte kurduğumuz Emniyet Sen isimli sendikanın Ankara'da, 2012 Kasım ayında, Çankaya İlçe Seçim Kurulu nezaretinde yapılan genel kurulunda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildim.

2013 yılı Nisan ayı içinde birlikte mücadeleye çıktığımız 25 cengâver sendikacı arkadaşım meslekten ihraç edilirken, tarafıma açılan 19 ihraç davası ile yargılandım, oradan oraya derken en sonunda Aksaray iline sürgün edildim.



2013 yılı gezi olaylarını takip eden Temmuz ayı sonunda İstanbul Taksim'e giderek, evlerine gitmeden günlerce kaldırımlarda yatan, özel gayret ve fedakarlıklarda bulunan orada görevli meslektaşlarıma zorluklara dayanmamız gerektiğini anlattım. İstanbul'da 12 emniyet ilçe teşkilatının çeşitli birimlerini tek tek dolaşıp, devlet, millet ve vatanımız için her türlü zorluğa karşı olumlu duruş sergilememiz konusunda mesajlar verdim.

2013 yılı Ağustos ayı içinde teşkilatımızın tasarruf paralarının biriktiği Pol-San isimli sandıkta toplanan 650 Trilyon paranın Bank Asya'ya yatırılmış olduğunu 950 sayfalık suç duyurusu evrakını Bakırköy C. Başsavcılığı'na teslim ederek soruşturma açtırdım ve Pol-San'da yolsuzluk nedeniyle bazı kişilerin yargılanıp tevkif edilmeleri ve olağanüstü genel kurul yapılmasını sağlayarak yeni kurul üyelerinin seçilmesine vesile oldum.

2013 yılı son aylarında paralel yapıya yönelik olarak himmet ve taltif yolsuzluğu davalarının açılması için belgeler temin ederek basında yer almasını ve davalar açılarak deşifre edilmelerine vesile oldum.

2016 yılı içerisinde hendek olayları esnasında S. Demirtaş'ın halkı kin ve nefret duyguları ile sokağa çağrısı üzerine asker ve polis çok sayıda şehit verdiğimiz günlerde kendimi sorumlu hissederek Antalya C. Başsavcılığı'na yapmış olduğum suç duyurusu sonrası basına demeç vererek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum ve kamuoyu oluşturdum.

2016 yılı başlarında Almanya Parlamentosu'nda asılsız alınan soykırım iddiası üzerine hiçbir zaman milletimizin, asker ve polisimizin hiçbir millete soykırım yapmadığını belirtip Alman Milletvekilleri Cem Özdemir ve 11 vekil hakkında yazılı olarak C. Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıp basına röportaj verdim, kamuoyu oluşturdum.

2016 yılı Nisan ayı içerisinde Polis Aileleri Birliği as başkanı olarak hazırladığım dilekçe ile İç İşleri Bakanlığı'ndan talepte bulunup, Emniyet Teşkilatı'nda kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılarak teşkilatta özgürlükler kapsamında başörtüsü serbestliğinin çıkartılmasına vesile oldum.

2016 yılı 15 Temmuz işgal hareketi esnasında gerektiğinde bu memleket, bayrak ve ezan için ölmesi gerektiğini bildirdiğim oğlum Muhammet Oğuz Kılınç'ın darbecilere karşı durarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü savunması esnasında yakın mesafeden şehit edilmesi sonrasında eşim ile Ağustos ayı içinde Antalya'da 15 Temmuz Vatan Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği'ni kurdum.

2018 yılı içinde Şehitler, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar yararına kısa adı ŞEGAFED olan federasyonu Ankara'da kurduk ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.

2018 yılı içinde 15 Temmuz kahramanımız Ömer Halisdemir'in ailesi ile birlikte Niğde merkezli Vatan Yıldızları Vakfı'nı kurduk. Mütevelli heyetinde bulunuyorum.

15 Temmuz sonrasında eşim ve bazı gazilerimiz ile birlikte çok sayıda Gençlik Merkezleri'nde, açık alanlarda, kapalı spor salonlarında, okullarda ve camilerde olmak üzere "Çanakkale Ruhu" konulu görsel slayt ve video anlatımları ile panel, konferans, söyleşi programları yaparak Asım'ın Nesli misali gençlerin yetişmesine katkı sunmaya çalıştım.

Otuz iki yıl boyunca şerefimle görev yaptığım Emniyet Teşkilatı'ndan 2019 yılı Ocak ayında emekli olmam sonrasında, 2020 yılı 18 Mart itibarıyla Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı'nda görev aldım.

Sosyal Bilimler, Adalet ve İktisat mezunuyum. Evliyim, Muhammet Oğuz, Gamze ve Mehmet Onur isimli üç çocuk babasıyım.

## İÇİNDEKİLER

Zeki Kılınç / <i>Vatan, Millet ve Bayrak İçin Yaşanan Bir Ömrün Hikayesi...</i>	7
<b>Sunuş</b> .....	15
<b>Ön Söz</b> / Gazi Caner Dalkalı .....	17

### **O Gece**

Münir Karaloğlu .....	25
Mehmet Murat Ulucan .....	28
Prof. Dr. Mustafa Ünal .....	31
Prof. Dr. Ahmet Ögke .....	33
Osman Artan .....	38
Hasan Öztürk .....	43
<b>15 Temmuz Kronolojik Olarak Yaşananlar</b> .....	47

### **Şehitler**

Şehit Muhammet Oğuz Kılınç .....	61
Şehit Yasin Naci Ağaroğlu .....	107
Şehit Mahir Ayabak .....	115
Şehit Ömer Halisdemir .....	120
Şehit Halil Kantarcı .....	123
Şehit Şenol Sağman .....	128
Şehit Türkan Türkmen Tekin .....	132
Şehit Komiser Gülşah Güler .....	136
Şehit Komiser Kübra Doğanay .....	141
Şehit Komiser Yrd. Seher Yaşar .....	146
Şehit Komiser Yrd. Sevda Güngör .....	150
Şehit Polis Cennet Yiğit .....	153
Şehit İkiz Polislerimiz Ahmet ve Mehmet Oruç .....	159
Şehit Polis Yunus Uğur .....	166

Şehit Onur Ensar Ayanoglu .....	172
Şehit Emin Güner .....	178
Şehit Polis Fethi Sekin .....	181
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk .....	187
Şehit (PÖH) Ahmet Alp Taşdemir .....	201
Şehit Polis Serkan Çölkesen .....	208
Şehit Necati Sayın .....	211
Şehit Fazıl Gürs .....	212

### **Gaziler**

Gazi Ayşe Emine Sayın Özyiğit .....	215
Gazi Ülkü Sayın .....	216
Gazi Mesut Zeybek .....	227
Gazi Mustafa Sarı .....	239
Gazi Safiye Bayat .....	243
Gazi Eyüp Tekin .....	249
Gazi Üzeyir Civan .....	256
Gazi Sabri Gündüz .....	263
Gazi Soner Murat Mirza .....	268
Gazi Abdussamet Erdemir .....	278
Gazi Mehmet Bayram .....	281
Gazi Bahri Aydın ve Eşi Gazi Münire Aydın .....	283
Gazi Prof. Dr. Ali Ölçücü .....	288
Gazi Kadir Buran .....	295
Gazi Dr. Erkan Ölçücüoğlu .....	299
Gazi Polis Mehmet Onay .....	303
Gazi Selim Erdoğan .....	309
Gazi Vedat Altuntaş .....	312

### **Şehit ya da Gazi Olmaya Koşanlar**

Metin Doğan .....	319
Yılmaz Erdoğan .....	338
Ömer Ersan .....	345
Mehmet Köse .....	356
Yaşar Yıldız .....	360
Doç. Dr. Sezai Çelik .....	365

<b>Son Söz Yerine</b> .....	381
-----------------------------	-----

## SUNUŞ

Bu millet 613 yıl boyunca dünyaya hükmederken mazlum milletlere hep kol kanat olmuş, fethettiği yerlerde insanların diline, dinine, ırkına karışmayıp aç ve açıkta kalanlara hep el uzatan, alan değil veren el olmuştur.

Bizler yokluk, açlık gördük, mahrumiyetler yaşadık, acımasız ihtilaller gördük, zorluklar yaşayıp mağdur olduk. Bizim evlatlarımız yaşadığımız zorluk ve mağduriyetleri yaşasın, tarihini iyi bilen, geçmişini bilerek yaşayıp geleceğine yön veren bir gençlik olsun, Asım'ın neslinde yetişen gençler olsunlar istedim.

Emsali olmayan bu milletin evlatları tarihte hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve alınmamıştır. Bu millet “Şerefsiz bir şekilde, vatan topraklarına basarak yaşamaktansa, şerefli bir şekilde toprağın altında yatarım” diyen ecdadına yakışır bir millet olmuştur.

Çanakkale’de vatan savunmasında 15’inden 77’sine kadar her yaştan 250 bin vatan evladı şehit düşmüştü. O bedenlerde var olan ruh 2000’li yıllarda unutuldu zannedilirken 15 Temmuz 2016 hain kalkışma esnasında 251 evlat şehadete koşmuş ve bu millet tekrar şahlanmıştır.

O gece, 40 yıllık planları 40 saat dolmadan ayaklar altına alan bu milletin evlatları bir gün sonrasını düşünmeden çıkmış olduğu meydanlarda ölümü korkutarak hep birlikte vatan, bayrak ve ezan için önden giden öncülerden olmuşlardı. O gecenin kahramanları, şehadete yürüyen o aslanlar, o gece korkuyu ve ölümü korkutmuşlar ve bir kez daha tarih sayfalarına bu milletin asaletini yazmışlardır.

İşte, o gecenin öncesinde saat saat neler yaşandığını, şehadete yürüyenlerin dava arkadaşı olan kahraman gazilerimizin dillerinden ya da şehitlerin anne, baba, eş ve evlatlarının anlatımları ile şehitlerimizin vatan, bayrak, ezan sevgilerini,

yaşam biçimlerini, son günlerinde hatta son saatlerinde dillerinden dökülen şehit olma özlem, dilek ve temennilerini anlatmak istedim.

Hepimiz biliyoruz ki yüce kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 154. ayette; *"Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin! Bilakis onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz"* denmektedir.

Şehit yakınlarının ve canlı şahitlerin dilinden kaleme almaya çalıştığımız elinizdeki kitapta 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünde ve iç güvenlik-terör olaylarında asker, polis, sivil olmak üzere şehadete yürüyen şehitlerimize, gazilerimize ve şehit ya da gazi olmaya koşanlara yer verilmiştir.

Bu çalışmayı, vatan toprakları ve kutsallarımız için, yeri geldiğinde her ferdin şehadete koşarak gitmesinin şereflerin en şerefli olduğunu evladına anlatarak büyüten bir şehit babası olarak, geleceğimiz olan gençlerin ecdadına yaraşır bireyler olmasında *"Denizdeki bir damla su misali"* katkımız olmasını amaçlayarak yayımlıyoruz.

Tarihe not düştüğümüz bu kıymetli kitabın basılmasındaki katkıları nedeniyle ŞEGAFED (Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Federasyonuna, 15 Temmuz Gazisi Eyüp Tekin'e ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a teşekkürlerimi iletiyorum.

Ayrıca hem kitap içindeki katkılarıyla hem de çalışmanın estetik bir dizayn ve kapakla elinize ulaşmasını sağlayan ve kendisi de 15 Temmuz'da bizzat sokaklara çıkıp mücadele eden editörümüz Hüseyin Nazlıyıldın başta olmak üzere tüm Meneviş Yayınevi çalışanlarına müteşekkirim.

Sonsuza kadar minnettar olacağımız, vatan evlatlarını unutmamak ve unutturmamak dileğiyle.

*"Evlatsız yaşanır ancak vatansız ve bayraksız asla!"*

Zeki Kılınc  
Nisan 2020 - Antalya

## ÖN SÖZ



### **Gazi Caner Dalkalı**

"Genelkurmay Kavşağı-Ankara"

Bu aziz millet için kutsallar vardır ve bu kutsallardan birisi de vatandır. Bu vatanın topraklarında ise ezelden beridir bir ruh vardır ve o da gerektiğinde kendi canından aziz bildiği vatani ve bayrağı için şehadete yürümektir.

Bu millet, din, ezan, vatan ve bayrak için döktüğü kanları, verdiği canları hak ve helal gören bir millettir. Bin yıllık tarihimizde, şehitler tepesindeki şehitlerimizin kahramanlıklarının dünyada emsali yoktur.

613 yıl boyunca tek süper devlet olarak dünyaya hükmeden bir imparatorluk varken, insanların, din, dil ve ırkına bakmadan adalet ile hükmeden hoşgörüsü, vicdan ve merhamet duygularıyla insanları kucaklayan, yaratılanı yaratandan ötürü baş tacı eden bir ecdat hep var olmuştur.

Gül bahçesine girer gibi toprağa düşen ve hakka yürüyen aziz şehitlerimizin taşıdığı o emsalsiz ruh, milletimizin birlik ve beraberlik içinde yaşamasındaki en büyük merhale olmuştur.

1071 yılında Sultan Alparslan ile Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla başlayan destanlar, bir sonraki destanların yazılmasını kovalamıştır.

Destanların yazılmasını sağlayan ise bu milletin asil ruhuyla esaret altına girmeyen, esarete alınamayan bir millet olmasıdır.

Nitekim bu millet, sayısız destanları, Alparslan ile Malazgirt'te, Fatih ile İstanbul'da, Kanuni ile Viyana kapılarında, Gazi Mustafa Kemal ile Çanakkale'de yazarken Recep Tayyip Erdoğan ile de 15 Temmuz'da yazmıştır.

15 Temmuz kalkışması; ülkemizin Silahlı Kuvvetleri içerisindeki hiyerarşi dışında oluşan, yıllarca bu ülkenin ekmeğini yiyen, her şeyinden en iyi şekilde istifade eden Fetullah Gülen'in emir ve talimatıyla Peygamber ocağında sinsice yuvalanan asker elbisesi giymiş kişiler tarafından yapılmıştır.

Ülkemizin vergileri ile düşmanlara karşı kullanılmak üzere kendilerine verilen savaş uçakları ve helikopterlerini, milletine karşı kullananlarla, tanklardan atılan bomba ve mermilere çıplak ellerle karşı duran halkın mücadelesinde, korkusuzca ve ölümü korkutarak koşan insanlarımızın benzersiz duruşu neticesinde, 40 yıllık planlar bertaraf edilmiş, ancak 251 vatan evladı şehit düşmüş, 2193 kişi ise yaralanarak gazi olmuştur.

15 Temmuz gecesinde istiklal ve istikbali için geleceği olan gençlerimiz için canı pahasına darbe yapmak isteyen terörist hainlere karşı duran bu millet, yüz yıl öncesinde hangi ruh ve heyecanla Çanakkale'de benzersiz bir duruş sergilediyse aynı iradeyle inancını tekrar göstermiştir.



O gece, halkımız kendi çıkarını değil, ülke ve millet olarak topyekûn geleceğimizi, istiklal ve istikbalimizi düşünerek açılan ateş sonucu mermiler ve bombaların altında kalmış, kucaktan kucağa taşınırken bazıları şehit olmuşlardır.

Minarelerimizden bu defa salalar, ölülerimiz için değil, diriliş, şahlanış ve mücadele için okunmuştur.

15 Temmuz ile birlikte artık demokrasinin en mükemmel şekilde ortaya konduğu ülkenin adı; ne İngiltere ne Fransa ne de Amerika değil, demokrasinin beşiği Türkiye olmuştur.

Bu millet, geçmişte liderinin arkasında bulunamadığından dolayı artık boynu bükük ve ezik gezmeyecekti. Çünkü yüzyıl önce, atmış yıl önce kendisini yöneten liderinin arkasında yeterince duramadığından dolayı iplerde asılan liderlerinin arkasından çok ağıtlar dökmüş ve vicdan azabı çekmişti. Babaları ve dedelerinin vicdan azabını kendisi de çekmezdi ve çekmedi de.

Devletlerin tarihlerinde bazı önemli zamanları vardır. “Ya var olur ya da yok olursun.” Bizler biliyorduk ki korkaklar, asla zafer anıtı dikemezler! İşte şimdi 15 Temmuz ile birlikte İstanbul’da Boğaziçi köprüsünde, Ankara’da Külliye önünde, TBMM’de ve Türkiye’nin her yerinde zafer anıtları yükseldi ve yükselmeye devam edecektir. Milletın bağırdan çıkan 251 şehidimizin isimleri ise hem o anıtlarda hem de halkımızın gönlünde altın harflerle kazanmış olarak ebediyete kadar kalacaktır.

Anadolu topraklarında; Çanakkale’de, Kut’ül-Amare’de, kiminin ismi belli, kimisinin belirlenmeden nice kahramanlar, koyun koyuna toprağa düşmüşlerdi. Oysa şimdi günümüz Türkiye’sinde; isimleri belli olan bu kahramanlarımızı, gönüllerimizde yaşattığımız gibi, doğacak evlatlarımıza dahi onların isimlerini vererek yaşatacağız.

Ulubatlı Hasan, Seyit Onbaşı, Şerife Bacı ve Nene Hatunların torunları olan Muhammet Oğuz Kılınç, Yasin Naci Ağaroğlu, Mahir Ayabak, Ömer Halisdemir, Halil Kantarcı, Şenol Sağman, Türkan Türkmen Tekin, Gülşah Güler, Kübra Doğanay, Seher Yaşar, Sevda Güngör, Cennet Yiğit, Ahmet ve Mehmet Oruç, Yunus Uğur, Onur Ensar Ayanoğlu, Emin Güner, Fethi Sekin, Muhammet Fatih Safitürk, Ahmet Alp Taşdemir, Serkan Çölkesen, Necati Sayın, Fazıl Gürs gibi şehitlerin yanında, Ayşe Emine Sayın Özyiğit, Ülkü Sayın, Mesut Zeybek, Mustafa Sarı, Safiye Bayat, Eyüp Tekin, Üzeyir Civan, Sabri Gündüz, Soner Murat Mirza, Abdussamet Erdemir, Mehmet Bayram, Bahri Aydın ve Eşi Münire Aydın, Ali Ölçücü, Kadir Buran, Erkan Ölçücüoğlu, Mehmet Onay, Selim Erdoğan ve Vedat Altuntaş gibi gazilerin ve Metin Doğan, Yılmaz Erdoğan, Ömer Ersan, Mehmet Köse, Yaşar Yıldız ve Sezai Çelik gibi şehit ya da gazi olmaya koşan kahramanların da bu milletin bağrından çıktığını herkes bilsin, bilsinler de unutmasınlar ve yine bilsinler ki emperyalistlerin gözü bu topraklar üzerinde iken evlatlarımız, gözlerini kapatmasın ve her zaman uyanık olsunlar.

Yüzyıllardır destanlar yazan bu aziz millet, en son 15 Temmuz destanı ile dünya milletlerine “En büyük gücün, inanmış bir milletin gücü” olduğunu göstermiştir.

Bu kitapta, yapılan tüm anlatımlardan şu sonuç çıkmaktadır ki hangi görüş ve düşüncede olursak olalım söz konusu vatan olduğunda gerisi teferruattır.

Yine anlatımlarda, özellikle şehitlerimizin dünyaya geldiklerinden itibaren; o evlatları yetiştiren en yakınında bulunan anne ve babaları ile hayatlarının bir parçası olan eş, çocuk ve şehadet anında yanında bulunanlarca onları tanıma imkânına kavuşacağız.

15 Temmuz’da sokağa çıkan bu millet, tüm dünyaya, bu ülkenin, değil siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılar,

askerî sabotajlar karşısında bile ne kadar güçlü ve dirayetli olduğunu gösterip, yıkılamayacağı ve buna kimsenin gücünün yetmeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

O gece sokağa çıkan vatanseverler; halkın gücünün, tank, top, uçak ve helikopterden çok daha güçlü olduğunu gösterirken, aynı zamanda vatan topraklarının dost yanında vatan hainleri ve düşmanlar ile dopdolu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ya kurt olup çakalları kovalayacak ya da koyun olup çürümeye mahkûm olacaktık.

*“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölümler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah’ın lütfundan aldıkları nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeceklerini müjdelemek isterler.”* (3/Âl-i İmrân/169-170).

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi, ülkemizi parçalamak, mazlum milletlerin beklentilerini bitirmek ve büyük İsrail devletinin adım adım amaçlarına hizmet etmek gayesinde olanların planlarının ayaklar altına alınıp, pranga vurmamak isteyenlerin darmadağın edildiği, halkın gücünün gerçek anlamda gösterildiği bir gece olmuştur.

15 Temmuz gecesi, uzun bir gece olmuş ise de 16 Temmuz sabahı doğan güneş bir başka güzel doğmuştur.

O gece, diğer ana ve babaların yaşaması için kendi ana ve babalarını, bu milletin evlatları yaşasın diye kendi evlatlarını bırakıp şehadete koşan yiğitler; önden giden atlılar ve öncüler misali, Uhud, Hendek ve Bedir aslanlarındaki ruh ve heyecanla dopdolu olan bedenlerle, korkudan eser görülmeyen kahramanlar görüldü. O gece, Çanakkale ruhunun şahlanması ve dirilişine tekrar tanık olduk. O gece, geleceğimiz olan gençlerimiz bir daha uyumamak üzere uyandı.

Bu kitapta, *“Evlatsız yaşarız, ancak vatansız ve bayraksız asla!”*; *“Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.”*; *“Evladım ba-*

*basız yaşar, ancak vatansız yaşanmaz.”; “Gerektiğinde uğruna öleceğim bir vatanım olduğu için şükürler olsun.”; “Şehitlik nasip olmadı, ancak kutsallarımız uğruna yaptığımız mücadelede gazilik ve şahitlik nasip oldu. Allah’ıma hamdolsun.”; “Şehidim doğduğunda, Allah’ım bizi şereflendirmişti. Şehadeti ile tekrar şereflendik.” diyen babalar ve “15 Temmuz, bizim çıraklığımızdı. Ustalığımızı varın siz düşünün.” diyen gazilerimizin anlatımlarıyla, o gece yaşananlarla duygulanacak, hem bu milletin evladı olmaktan gurur duyacak hem de hüznüleneceksiniz.*

Allah, bu milleti kıyamete kadar korusun! Şehitlerimizi Peygamberimize komşu, Hz. Hamza’ya yoldaş, Hz. İsmail’e kardeş eylesin. Ey kahraman evlatlar! Vatan için yaşayıp öldünüz. Toprağa değil kalplere gömüldünüz.

Bu millet, size hep minnettar olacaktır.

Gazi Caner Dalkalı  
ŞEGAFED Genel Başkanı



O Gece