

İHANET VE ŞEHADET

Cafer BAYRAKTAR

Meneviş Yayınları: 114

İHANET VE ŞEHADET
Cafer BAYRAKTAR

© FCR YAYIN REKLAM BİLGİSAYAR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
(Sertifika no: 13178)

Mizanpaj ve Kapak
FCR

Baskı ve Cilt
ŞAFAK MATBAACILIK
İvedik O.S.B. Matbaacılar Sitesi 1515. Sk. No: 53
Yenimahalle/ANKARA • Tel: 0312. 229 57 84
(Sertifika No: 16104)

1. Baskı: Aralık 2019

ISBN: 978-9944-785-95-2

FCR YAYIN REKLAM BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.
Hacı Bayram Mah. Boyacılar Sk. No: 14/1 Ulus-Altındağ/ANKARA
Tel: (0312) 310 08 60 - Fax: (0312) 311 47 89
Web: www.menevis.net • e-mail: menevis@fcr.com.tr

İHANET VE ŞEHADET

Cafer BAYRAKTAR

Ankara 2019

Cafer BAYRAKTAR

19.02.1978 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Liseyi Antalya'da bitirdikten sonra, Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü Konya'da tamamladı. Daha sonra da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Konya'da tiyatro üzerine eğitimler aldı. Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı. Devlet Tiyatrosunda misafir oyuncu olarak görev aldı. Konya'da, Gençlik Merkezi Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı. Konya'da Anadolu Sahnesi isimli özel tiyatrodaki görev aldı. Antalya'ya döndükten sonra 2003 yılında Kepez Belediye Tiyatrosu'nu kurdu. Aynı zamanda çeşitli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı. Tiyatro oyunları yazdı. Tiyatro eğitimleri verdi. Tiyatro Lisan-i Hal kurucusu ve sanat yönetmenidir. Stanislavski oyunculuğu üzerine eğitimler verdi. Farklı mesleklerde de çalıştı. İngilizce bilen yazarın Kayra ve Umut isiminde iki çocuğu vardır.

*Kendi kendilerine ihanet edenleri savunmaya kalkma.
Allah, hainliđi meslek edinmiř gnahkrları sevmez.
Yaptıklarını insanlardan gizlerler, fakat Allah'tan gizleyemezler.
Onlar gece boyu Allah'ın razı olmadığı sözleri kurarken Allah onların
yanıbaşındaydı. Allah, onların yaptıklarını btnyle kuřatmıřtır.
(4/Nisa 107-108)*

*Sakın, Allah yolunda ldrlenleri l sanma!
Bilakis onlar, Rableri katında diridirler.
Allah'ın kendilerine verdiđi ltufla sevinç iinde rızıklanmaktadırlar.
Dahası kendilerinden sonra o nimete kavuřacak olup da henz
kavuřmamıř olanlara, hibir korkunun olmadıđını ve kesinlikle
mahzun olmayacaklarını mjdelemek isterler.
Onlar, Allah katında bulunan ltuf ve nimeti, Allah'ın kesinlikle
mminlerin ecrini zayı etmeyeceđi geređini onlara mjdeliyorlar!
(83/Ali İmran 169-171)*

ÖN SÖZ

Boşa geçen her an, kaybedilen her umut, yitirilen her can bir sorumluluk yüklüyor insanın omuzlarına. Zira bu dünya bize imtihan olarak bahşedildi yüce Mevla tarafından.

Sorumluluğumuz çok derin ve büyük, yükümüz ağır. Mesuliyetimiz, vereceğimiz hesabı güçleştirse de vazifemizin bilincindeyiz. Yaşanan her dönemin, her zamanın önemi çok büyüktür.

Siyonizm'in, Nil ve Fırat arasını kapsayan "Arz-ı Mev'ud" hayali, Osmanlı'nın son döneminde başlamış, günümüze kadar devam ederek, yüzyılı geçen süredir peyderpey bu necip milletin önüne çeşitli desiseler ile konulmuştur. Ne yazık ki, kısmen de başarılı olunmuştur. Allah'ın inayeti ile nihayete erdirilemese de gölgesi bile büyük bir tehlike olarak devam etmektedir.

Bu hain emellerine kolay erişemeyeceklerini, Anadolu'yu vatan bilen bir avuç Osmanlı torununun her zaman oyunlarını bozacağını, tekerlerine çomak sokacağını onlar da bilmektedirler. Bu sebeple, nifak tohumları ile bölmeye (Alevi-Sünni, Sağcı-Solcu), ırkçı provokasyonları ile parçalamaya (Türk-Kürt) çalıştılar.

Bu kitabımızda sizlere, yaşadığımız coğrafyanın önemini hatırlatmaya, Siyonizm'in, -günümüzde ise Evanjelizm'in- tertip ve planları ile içimizdeki hain işbirlikçilerini de kullanarak geçtiğimiz yüzyıl içinde ortaya koydukları ihanetlerini, bu hainlere karşı; cefa, vefa ve sabırla mücadele eden, varını yoğunu hatta canını ortaya koyarak şehadetlik mertebesine erişen kahramanları anlatmaya çalıştık.

Kitabımızda, önce ikbalimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, daha sonra da tüm okuyucularımıza, günümüzün en

büyük tehlikeleri arasında yer alan teknoloji bağımlılığı sayesinde algı operasyonu yapan, milli ve manevî değerlerden uzaklaştıran, fikirsel, fiziksel, üretim toplumu olmaktan alıkoynan, düşünen bir nesil olmaktan uzak tutmayı amaçlayan ve hedefleyen Siyonist, Evanjelist ve Emperyalist güçlerin planları karşısında uyanık olmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. Geçmişte yaşananları -özellikle üst yaş gruplarına- “hafıza-i beşer nisyan ile maluldür/insan hafızası unutmaya meyillidir” diyerek hatırlatmayı, yaşanan bu ihanetlerden başta genç kardeşlerimiz olmak üzere haberdar olmayan herkese de anlatmalarını amaçladık. İhanetin sinsi bir şeytan gibi sessizce yayıldığını idrak etmelerini sağlamaya, bundan sonra hainlere karşı, birlik ve beraberlik içinde daha hassas ve duyarlı olmanın gerekliliğini vurgulamaya çalıştık.

Kitabımızı neşrederken, hiçbir kurum ve şahsiyete yönelik isnat, tahkir ve suçlama içinde olmadık. Her şeyi tüm gerçekliği ile dile getirmeye çalıştık. Hikayelerimizde önemli bazı şahsiyetlerden ve dönemlerden ilham aldık. Anlaşılır, yalın bir dil kullanmayı tercih ettik.

Büyük bir yangın yerine çevrilmiş olan bu Dünya’da, yukarıda belirttiğimiz, Siyonist, Emperyalist tuzaklara düşme tehlikesinde olan, yazdıklarımızdan esinlenerek, yaşamındaki istikameti değiştirip, ülkesini, milletini, bayrağını, devletini seven, sadakatli, saygılı ve inançlı bireyler olarak, kalan hayatını faydalı işlerle geçiren, üreten, düşünen, istikameti daima kıvılcık elma (ilahi kelimatullah) olan, bunu gönül eksenine oturtan nesiller için bir nebze olsun katkımız olmasını dileriz.

Kitabımızın sizlere ulaşmasında emeği geçen, maddi ve manevi katkısı olan herkese, Meneviş Yayınlarına, Muhteşem Ajans sahibi Muhteşem Kabasakal’a ve sayın Osman Dirican ağabeyime teşekkür ederim.

Cafer BAYRAKTAR
Aralık 2019